



# Latinamerika grupperna

*Latinamerikagrupperna är en ideell förening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Under 2016 stöttade vi latinamerikagruppernas projekt med en kontantinsats uppgående till 396 000 kronor.*

- **Vi stödjer** Latinamerikagruppernas projekt “La Vía Compesina” som ingår i programmet ”Rätten till mat och mark” och som är ett programsamarbete med småbrukare i Latinamerika med målet att stärka de röster i samhället som sällan hörs eller lyssnas på. Målet är att alternativ till dagens ekonomiska och politiska system för småbrukare ska lyftas fram och få ett ökat politiskt gehör. Vi stödjer också Latinamerikagrupperna arbete under programpunkten ”Mänskliga rättigheter före vinstintressen” för att öka kunskapen svenska aktörers agerande och för att få politiker och beslutsfattare att agera i enighet med internationella konventioner. I projektet har föreläsningar hållits, debattartiklar skrivits och tidningar tryckts med syfte att öka kunskaperna i Sverige om situationen i Latinamerika i frågor kopplade till mänskliga rättigheter, hållbar miljöutveckling och fördelning av naturresurser i regionen.
- **Vidare stöttade vi** under 2016 latinamerikagruppernas program ” Respekt för naturen och mänskliga rättigheter”. Urfolk i Latinamerika har i över 500 år marginaliserats och utsatts för förtryck. I de flesta latinamerikanska länder är rasism och diskriminering utbredd mot urfolk.

Det har skett framsteg när det gäller erkännande av urfolks rättigheter genom FN:s deklaration om urfolks rättigheter och konventionen ILO 169, som de flesta länder har ratificerat. Men i praktiken respekteras inte urfolkens rätt till språk, territorier och kultur. Detta syns bland annat i spåren av ökade satsningar på utvinning i gruv- och oljesektorn samt en jordbruksmodell som bygger på ett storskaligt, giftintensivt exportjordbruk. Dessa satsningar görs många gånger på urfolksterritorier, utan att de tillfrågas.

I både Bolivia och Ecuador har nya konstitutioner antagits där länderna erkänns som plurinationella stater, vilket innebär ett erkännande av att länderna består av flera olika urfolksgrupper med egna språk, territorium och en egen kultur. Konstitutionerna nämner också som nationell målsättning ”Buen Vivir”, som är urfolkens hållbara alternativ till dagens utvecklingsmodell. Men motsättningar och diskriminering av urfolk fortsätter. Ett exempel är Ecuador där 300 urfolksledare beräknas vara offer för kriminalisering. De har åtalats efter att ha deltagit i fredliga protester, många gånger för att deras vatten inte ska förorenas av olja- eller gruvavfall.

För att kunna vända denna utveckling, skapa mer rättvisa samhällen där urfolkens röster blir hörda och deras rättigheter efterlevs, krävs starka folkrörelser med kapacitet att påverka - på nationell, regional och global nivå.

Utifrån denna omvärldsanalys har Latinamerikagrupperna valt att samarbeta med två starka och internationellt erkända urfolksorganisationer, Pueblo Kayambi och Waqib'Kej. Dessa två organisationer bedömer vi har stora möjlighet att kunna förändra situationen för urfolk i regionen och i deras respektive länder. Grunden för deras alternativ och politiska förslag är Buen Vivir, som bygger på samspel och balans mellan människor och natur där båda har rättigheter. Detta inbegriper ett erkännande av urfolks rättigheter samt tillvaratagande av deras kunskaper och erfarenheter i en hållbar utveckling, bland annat i diskussionerna om hur klimatkrisen kan lösas.